

Uitnodiging voor Leerhuis Deborah  
Maandag 6 februari 2017 19:30,  
inloop vanaf 19:00

Kerk Doopsgezinde gemeente  
S. M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht

**Inleiding**    **Alef - één - en duizend**

Als voorbereiding wil ik u uitnodigen de tekst van Psalm 119 : 1 - 8 te lezen, en woorden die u opvallen, die er uit springen, iets bijzonders hebben te onderstrepen; en woorden die u '**raken**' extra te markeren.



v NBV

- 1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,
- 2 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
- 3 Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.
- 4 Uw regels hebt u gegeven opdat wij ons eraan houden.
- 5 Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten.
- 6 Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem.
- 7 Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
- 8 Ik zal mij houden aan uw wetten - verlaat mij dan niet voorgoed.

Naardense Bijbel

- Al wie gaaf van weg zijn: zalig!, die wandelen volgens het onderricht van de Ene!
- Al wie houden zijn overeenkomsten: zalig!- met heel het hart hem zoeken!
- Ach nee, valsheid begaan zij niet, zij wandelen op zijn wegen.
- Al uw verordeningen hebt gij geboden om ten zeerste te bewaken.
- Ach, waren mijn wegen vast genoeg om uw inzettingen te bewaken.
- Aan schaamte zou ik voorbij zijn als ik acht sloeg op al uw geboden.
- Aan u breng ik dank in oprechtheid van hart, nu ik leer uw gerechte regels.
- Al uw inzettingen zal ik bewaken; verlaat mij niet te zeer!

Jelke Weistra